

MUSEUM "DE BEWOGEN JAREN 1939-1950"



Nieuwsbrief No 76, 31 mei 2021.

Geachte lezer,

Zoals u zal begrijpen heeft Corona nu al veel in onze wereldgeschiedenis betekend.

Het lijkt wel of de tijd stil heeft gestaan, net zoals het sociale leven in de gehele wereld.

Voor de culturele wereld heeft hieronder te lijden gehad, we hopen dat er nu een nieuwe start komt zodat we de culturele behoefte van onze bezoeker kunnen invullen.

Tot ziens in ons museum.

In deze nieuwsbrief vindt u:

- We mogen weer open;
- Omroep Brabant;
- Museumroute;
- Een kijkje in het museum;
- Kopij voor de nieuwsbrief.

We mogen weer open.

Zaterdag 5 juni mogen we weer bezoekers toelaten in ons museum. In de oorlog tegen Corona is een wending gekomen en het vertrouwen komt terug.

We openen onze deuren met een gepaste trots om onze mooie collectie te mogen tonen.

Omroep Brabant.

Aanstaande donderdag komt ons museum op Omroep Brabant. Een Interview met mij als initiatiefnemer, een route door het museum, ik ben benieuwd wat Bob Entrop laat zien. We hopen dat vele potentiële bezoekers de opname zullen zien.

Het was een geweldig bezoek, de vader van Bob blijkt in Duits krijgsgevangenschap te zijn geweest en heeft het bekende boek "Prikkelraad" geschreven.

Hierbij de informatie betreffende het programma.

Filmreeks 'Mijn eigen museum' van Bob Entrop

Of het nu gaat om duizenden miniatuurvarkentjes, homecomputers, strijkijzers, jukeboxen, draaimolens, reptielen, koffie- en theemerken, voetbalshirts, speelgoedauto's of geëmailleerde borden met de meest exotische biermerken – Brabant is rijk aan bonte verzamelingen! Filmmaker Bob Entrop – zelf een verzamelaar – gaat op zoek naar de drijfveren van 14 trotse directeuren van privémusea en hun 'uit de hand gelopen hobby'. Waar komt hun passie vandaan? Hoe is het ooit begonnen en wanneer is een collectie compleet? De kijker valt in deze filmreeks van de ene verbazing in de andere verborgen schat.

Museumroute.

We hebben in ons museum wat aanpassingen gedaan, we hopen dat u de komende periode eens komt kijken naar de route en de toelichting binnen ons museum.

Ook de binnenplaats wordt betrokken bij de expositie, hier staat een oude barak en een Amerikaanse trailer, binnenkort komt hier een voertuig bij. We houden u op de hoogte.

Een kijkje in het museum.

Hierbij enkele sfeerbeelden:

Luchtoorlog in onze regio:



Luchtoorlog, materialen en herinneringen aan de gecrashte vliegtuigen in de regio met een nadruk op Market Garden.

De cementen bom op de voorgrond is een Duitse oefenbom waarmee geoefend werd op de Landschotse heide bij Vessem. Op deze heide kun je de oefendoelen, zoals opgehoogde stroken in de vorm van schepen, nog zien.

Bij de viering 75 jaar bevrijd zijn door Erfgoed Brabant 75 verhalen gepresenteerd waaronder dit

Twee andere verhalen die in 2019 Provinciaal gepresenteerd zijn kun je vinden in ons museum te weten de Militaire Willemsorde van Cees Slegers uit Veldhoven en het onderduikverhaal van de Joodse broers Oppenheim te Reusel.



De kaart met de crashes in onze regio.
Van een aantal crashes zijn vliegtuigonderdelen bewaard
gebleven.

Een van de persoonlijke tragedies was de crash bij familie
Spliethof.



Het hoofdkwartier in de "Welch Room".



De in Netersel achtergebleven Duitse "Luft-Navigrationskarte
in Merkatorprojektion".



Veel in Nederlands-Indië gebruikte materialen zoals uniformen, uitrustingen, wapens, emblemen, documenten enz.

Ook voedsel, van toen, dat gelukkig bewaard is gebleven zoals dit Australische noodrantsoen.



KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.

Indien U informatie heeft die we kunnen gebruiken voor onze nieuwsbrief of misschien wel ingezonden stukken laat het dan weten. Dit kan op het museum, via de mailbox info@museumdebewogenjaren.nl of bij John Meulenbroeks.

Comité van aanbeveling:

- Jetty Eugster- van Bergeijk, Oud-Burgemeester van de gemeente Reusel- De Mierden.



Met dank aan:

GEMEENTE REUSEL- DE MIERDEN



Rabobank

