

MUSEUM "DE BEWOGEN JAREN 1939-1950"



Nieuwsbrief No 79, 20 december 2021.

Geachte lezer,

Covid,

Het lijkt een refrein te worden zo vaak als nu al een variant opduikt, was hij maar ondergedoken gebleven.

We kunnen er wel mee grappen maar we schieten er niets mee op. We zijn weer gesloten tot 14 januari, we hopen daarna toch de zondagen het museum te kunnen openstellen.

In deze nieuwsbrief vind u:

- Kerst en Nieuwjaarswens;
- Nieuwe aanwinsten;
- Kopij voor de nieuwsbrief.

Kerst en Nieuwjaarswens.

We willen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022 toewensen.

Hierbij een foto van een pagina in het fotoboek van Piet de Laat, 4-6 RI, de Bokkenrijders. "Kerstfeest 1948, Toeren". In het plaatsje, dessa, Toeren lag het 4^e Bataljon van het 6^e Regiment Infanterie aan de demarcatielijn. In dit gebied werden vele patrouilles gelopen en was een nauw contact met de plaatselijke bevolking.



Nieuwe aanwinsten.

Schoentjes uit de Hongerwinter.

Lous Brante uit Barendrecht reageerde op de uitzending op NPO 2, ze had nog schoentjes met houten zolen en



papieren zooltjes met leder beplakt, een sigarettendoosje en boeken.



De familie van haar man heeft in Nederlands-Indië gediend, hierover krijgen we nog meer informatie.



Bataljonsvaandel 4-6 RI.

Marga en Charlotte Bemont, dochter en kleindochter met achterkleinkind van Jan Bemont, met het vaandel van 4-6 RI.

Het vaandel werd steeds bij herdenkingen en andere officiële gebeurtenissen van het Bataljon 4-6 RI gebruikt.



Verzetsgeschiedenis Adri Huisson.

Van 1940 tot 1943 maakte Ad Huisson deel uit van verzetsgroep Wim, een onderdeel van de Geheime Dienst Nederland, ook wel bekend onder de naam Ome Henk (Vermeulen). Het doel van deze groep was spionage verrichten voor de Geallieerden, in samenwerking met de Witte Brigade in België.

Ad Huisson werd op 19-jarige leeftijd gearresteerd en kwam terecht in het gijzelaarskamp Haerendael te Haaren. In mei 1942 werd Haaren een dependance van het Oranjehotel in Scheveningen- De naam: Polizeigefängnis Haaren. Later kwam Wim terecht in het kamp Luttringhausen in Duitsland, in de dodencel. Vlak voor zijn executie werd hij bevrijd door de Amerikanen.

Nadat hij tekende voor het Gezagsbataljon Indië vertrok Ad Huisson in oktober 1945 met de Stirling Castle naar Australië. Met de Morton Bay kwam hij terecht op het eiland Penang in Indonesië en daarna met het motorschip Bloemfontijn in het toenmalige Batavia. Hij nam er deel aan diverse Politie acties en keerde in 1948 naar Nederland terug.

Enkele van zijn onderscheidingen:



Het oorlogskruis 1940 met bronzen palm, België verzet 40-45, herinneringsmedaille van de oorlog 40-45 met de twee gekruiste bliksems voor agenten van de inlichtingen- en actiediensten en het verzetsherdenkingskruis



In Nederlands-Indië gedragen emblemen van Adri Huisson. Rangen, het Rood-Wit-Blauw van de Nederlandse troepen op Malakka, nationaliteitsemblemen, KNIL 1945-1946, Orde Vrede, OVW en het mouwembleem van Infanterie KNIL VII.

Batikdoek Stoottroepen.

Hans Vervoort, expert betreffende het 101^e Amerikaanse Luchtlandingsdivisie heeft in ons museum al veel betekend met zijn kennis over onder andere Market Garden. In onze regio zijn een aantal voortijdige landingen en crashes geweest die veel leed hebben veroorzaakt.



Een van de zweepen van kamp Vught. Hans kreeg deze van een bewaker van meteen na de bevrijding van kamp Vught.

De schoonvader van Hans heeft in Nederlands-Indië gediend bij de Stoottroepen, het batikdoek dat hij meebracht uit Indië kunt u bewonderen in ons museum.



In het museum:



KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.

Indien U informatie heeft die we kunnen gebruiken voor onze nieuwsbrief of misschien wel ingezonden stukken laat het dan weten. Dit kan op het museum, via de mailbox info@museumdebewogenjaren.nl of bij John Meulenbroeks.

Comité van aanbeveling:

- Jetty Eugster- van Bergeijk, Oud-Burgemeester van de gemeente Reusel- De Mierden.



Met dank aan:

GEMEENTE REUSEL- DE MIERDEN



Rabobank

