

## MUSEUM "DE BEWOGEN JAREN 1939-1950"



**Nieuwsbrief No 80, 21 februari 2022.**

Geachte lezer,

We kunnen gelukkig onze deuren weer open stellen voor bezoeken, momenteel op de zondagmiddagen en vanaf donderdag 3 maart zijn we weer van donderdag t/m zondag open.

Laat ons hopen dat het normale leven van voor Corona weer begint, wie had kunnen denken dat enkele van de trauma's uit de oorlogsjaren in deze moderne tijd herbeleefd zouden worden.

In deze nieuwsbrief vindt u:

- Museum;
- Hertogpost;
- Boeken Richard Klaessen;
- Nieuwe aanwinsten;
- Kopij voor de nieuwsbrief.

### **Museum.**

U bent weer normaal welkom in ons museum, wij werken hard aan de routing en de inrichting van ons museum. Ik wil u via de nieuwsbrief en natuurlijk live in ons museum op de hoogte houden van belangrijke projecten die spelen. Tot ziens.

### **Hertogpost.**

In de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch was van 16 t/m 18 december 2021 de tentoonstelling Hertogpost, Herwonnen Vrijheid. Hier heb ik, John, een stand ingericht en heb daar ons museum gepresenteerd.

Het was ondanks de beperkingen een mooie gelegenheid om ons museum aandacht te geven.

### **Boeken Richard Klaessen.**

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Richard Klaessen. Ik ben met Richard in contact gekomen door de burens, tevens mantelzorger van Richard.

In nieuwsbrief 77 heb ik al enkele schenkingen aangehaald, nu heeft George Klaessen ons benaderd betreffende de boeken die zijn vader had verzameld. Een mooie grote collectie met veel bijzondere boeken die we hebben opgenomen in onze bibliotheek.

Richard heeft als jongeman de Japanse bezetting meegemaakt in Soerabaya. Kort na de Japanse bezetting is Richard met veel Indische jongens en mannen opgepakt, in de leeftijd van 16 tot 75 jaar, maar Richard was nog maar 14 jaar. Ze werden via de Simpangsociëteit, waar velen zijn vermoord, afgevoerd naar de Werfstraatgevangenis waar hun een wisse dood wachtte, maar ze werden bevrijd door tien Gurka's met de Nederlandse Kapitein Jack de Boer. Daarna volgde de heftige tijd van de Bersiap. Onze huidige regering heeft een excuus gedaan maar is deze periode wel genoeg mee onderzocht, ik denk aan de excessen vanuit de Indonesische zijde, ook tegen de eigen bevolking die sympathiseerde met de Nederlanders? Ik heb met Richard nog verschillende gesprekken gevoerd over zijn ervaring in deze periode en in zijn tijd bij de Mariniers waar Richard bij de Inlichtingendienst werkzaam was. De conclusie van onze regering lijkt hier niet genoeg rekening mee te houden.

Is Rutte de ervaringen van zijn familieleden nu vergeten, een familiegeschiedenis die bij een groot gedeelte van ons Nederlanders speelt?

Wij willen in en buiten ons museum de persoonlijke overleveringen blijven herhalen om dit onbegrijpelijk verhaal een beetje te kunnen toelichten.



### Nieuwe aanwinsten.

Schenking uit collectie Peter van Baljuw, hij overleed afgelopen september.

Hij had in zijn appartement een grote verzameling van alles wat met KL, KNIL en Bersiap had te maken.

Hij heeft een groot deel van zijn verzameling (vooral schildjes en uitrusting) gegeven aan Bronbeek.

Van de weduwe van Peter kregen wij enkele materialen om tentoon te stellen in ons museum:

Een Indonesische katana met een draagriem, een museumkopie van het verzetsherdenkingskruis, dit is maar 96 keer uitgereikt en een pistoolholster voor het Lugerpistool M 11 van het KNIL.





Overgenomen van de dochter van Marechausee Oosterom zijn Militair naamplaatje, foto's en documenten .

Cor Oosterom heeft gediend in de mobilisatie en meidagen 1940 in Vinkeveen bij de luchtafweer, het 2<sup>e</sup> Regiment Luchtdoelartillerie .

In Oktober 1940 ging hij als Marechausee naar Simpelveld en later naar Limburg. Cor probeerde in dienst van de Marechausee als goed Nederlander te handelen, dit was niet altijd even makkelijk. Cor wist van lijsten met mensen die de volgende dag opgehaald werden om afgevoerd te worden naar Vught of naar Westerbork. Hij ging deze mensen waarschuwen, een aantal hebben weg kunnen komen en een aantal zijn opgepakt.

1 Maart 1943 is Cor overgeplaatst naar de Staatspolitie, dit was te Bockholtz.

Na de oorlogsjaren heeft hij gediend bij de Rijkspolitie.



Oorlogszakboekje, bloedgroep, waarschuwingenboekje, cap en foto's van Cor Oosterom.

Wim van Grieken en zijn echtgenote brachten ons een fotoboek en onderscheidingen van Theo Vlemmix. Het fotoboek bevat foto's van het KNIL en van de eindjaren 40 en van huldgingen rond jaren 50.

Theo heeft in het KNIL gediend, tijdens de oorlog in een Jappenkamp gezeten en aan de Burmalijn tewerkgesteld geweest. Na de bevrijding werd hij wederom onder de wapenen geroepen. Ze weten weinig van vader Theo Vlemmix, hij vertelde alleen maar dat het een leuke maar oh zo moeilijke tijd was.



Theo Vlemmix met de onderscheidingen: het Oorlogsherinneringskruis met de balk Nederlands-Indië 1941-1942, en De Orde van Oranje Nassau. Militairen en de Orde Vrede met de balken 1945, 1946, 1947 en 1948.



Het fotoboek en de onderscheidingen van Theo Vlemmix.

## KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.

Indien U informatie heeft die we kunnen gebruiken voor onze nieuwsbrief of misschien wel ingezonden stukken laat het dan weten. Dit kan op het museum, via de mailbox [info@museumdebewogenjaren.nl](mailto:info@museumdebewogenjaren.nl) of bij John Meulenbroeks.

### Comité van aanbeveling:

- Jetty Eugster- van Bergeijk, Oud-Burgemeester van de gemeente Reusel- De Mierden.



*Met dank aan:*

**GEMEENTE REUSEL- DE MIERDEN**



**Rabobank**

