

Arrangementen

Museum De Jaren Bewogen & Café Restaurant De Bijenkorf



“BEWOGEN JAREN ARRANGEMENT MET DINER”

- Koffie met appeltaartje in café “De Bijenkorf”,
- Museumbezoek,
- 3-Gangen diner in De Bijenkorf met naar keuze vlees of vis of vegetarisch.

€ 40,50

De arrangementen zijn uit te breiden met een fiets- of wandeltocht langs oorlogsmonumenten in onze regio. Info op aanvraag.

Het café “De Bijenkorf” lag in mei 1940 midden in het frontgebied.

De Fransen kwamen op 11 mei 1940 aan in ons dorpje en kregen opdracht om hier een verdedigingslijn op te stellen.

De Franse militairen groeven schuttersputjes langs “De Stad” richting Reusel en ze adviseerden de inwoners om schuilkelders te graven in de tuinen. Er zou een oorlog komen in ons dorpje.

De officieren richtten een post in het café in. Ze schoten met hun pistool een gat in de ruit om er een telefoondraad doorheen te voeren.

Zo zaten deze Franse militairen in het huidige “tussenzaaltje” tussen het café en het restaurant.

“BEWOGEN JAREN ARRANGEMENT MET KOFFIE EN APPELTAARTJE”

- Koffie met appeltaartje in café “De Bijenkorf”,
- Museumbezoek,

€ 9,50



Café De Bijenkorf. In 1954 werd het oude bakhuisje vervangen door de winkel. Het café is nog bijna hetzelfde als in de oorlogsjaren.

“BEWOGEN JAREN ARRANGEMENT”

Vraag naar de mogelijkheden bij restaurant de Bijenkorf als u naar Hooge Mierde komt.

Een geweldige ervaring, de combinatie museumbezoek en een avond culinair genieten in restaurant De Bijenkorf.

Op 12 mei 1940 moesten alle inwoners in de dorpskern van Hooge Mierde een veilig onderkomen zoeken in de schuilkelders. Deze schuilkelders waren zaterdag en zondagmorgen gegraven door de inwoners, ze kregen wel wat tips van de Franse militairen.

De toenmalig eigenaars van het café “De Bijenkorf” zochten hun schuilplaats bij de burens in de schuilkelder. Deze schuilplaats bood genoeg ruimte aan drie families. De Duitsers roofden vele etenswaren, dranken en materialen uit de verlaten woningen.

Gedurende de oorlogsjaren was het in ons dorpje betrekkelijk rustig.

“BEWOGEN JAREN ARRANGEMENT KINDERFEESTJE”

- *Ontvangst met een glaasje ranja en een plakje cake,*
- *Uitleg over het museum door een ervaren gids,*
- *Groepjes maken met voor elk groepje een eigen fotozoektocht door het museum,*
- *Museumbezoek,*
- *Mogelijk uitbreiden met frietjes met snack en een glas “oorlogslimonade” in café-zaal “De Bijenkorf”.*

Prijs op aanvraag.

Boeren en burgers die een “Ausweiss” hadden deden hun werk. Men probeerde natuurlijk zoveel als mogelijk was te verduisteren voor de ogen van de bezetter. Ook werden veel vluchtelingen een onderdak aangeboden of de grens over geholpen.

In september 1944 brak het oorlogsgeweld los in Reusel, er vielen vele slachtoffers te betreuren. Bijna alle Reuselnaren verlieten het dorp en een aantal van hun kwam terecht in Hooge Mierde.

Donderdagnacht 28 september op 29 september kwam een grote stroom vluchtelingen ons dorpje binnen. De kelder van het fratershuis moest ontruimd worden, het was te gevaarlijk geworden om daar te blijven. Ruim driehonderd Reuselse vluchtelingen werden in de nacht geplaatst bij de Hooge Mierdse families.

Voor meer informatie kan men terecht bij John Meulenbroeks 06-22468282 en voor de arrangementen met Café Restaurant De Bijenkorf, Myrthaplein 8, 5095 DZ Hooge Mierde. Tel: 013-5091776,

De genoemde prijzen zijn per persoon. Het museum ligt op 100 meter van het café en is van maart tot december van Do t/m Zo geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. De drie wintermaanden zijn we zondagmiddag geopend. Verder op afspraak. Tot ziens.

